

LỊCH SỬ KHỞI DỰNG CHÙA THẦY QUA TƯ LIỆU MINH CHUÔNG THỜI LÝ

NGUYỄN VĂN TIẾN*

Chùa Thầy (Thiên Phúc tự) là một di tích lịch sử văn hoá, một di tích kiến trúc Phật giáo nổi tiếng thuộc địa phận hai thôn Đa Phúc và Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội (tỉnh Hà Tây cũ). Ngay từ đầu những năm 60 của thế kỷ XX, Nhà nước ta đã sớm có quyết định công nhận 14 di tích lịch sử văn hoá đầu tiên của cả nước trong đó chùa Thầy nổi lên là một trong những di tích hàng đầu. Trải qua năm tháng, chùa Thầy đã tồn tại và có bề dày lịch sử gần một ngàn năm. Chùa Thầy đã được ghi nhận trong sử sách và cũng đã giành được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều học giả thuộc các lĩnh vực: khảo cổ học, dân tộc học, mỹ thuật học, sử học, bảo tàng học.

Những tư liệu lịch sử được lưu giữ ở chùa Thầy khá phong phú gồm: sắc phong, thần phả, bia đá, chuông đồng, hoành phi, câu đối. Trong bài viết này, chúng tôi muốn giới thiệu minh văn trên chuông đồng thời Lý ở chùa Thầy. Quả chuông này được sử sách ghi lại là do Thiên sư Từ Đạo Hạnh cho đúc vào năm 1109, đệ tử của ông là Thích Huệ Hưng soạn bài minh văn. Rất tiếc quả chuông thời Lý nay đã bị mất nhưng may thay, minh văn đã được Viện nghiên cứu Hán Nôm sưu tầm và in trong

cuốn “Văn khắc Hán Nôm Việt Nam”, tập 1 (từ Bắc thuộc đến thời Lý), xuất bản năm 1998 (nguyên văn chữ Hán ở trang 107-109) nhưng chưa được phiên âm và dịch nghĩa. Chúng tôi xin được giới thiệu nội dung minh chuông này.

1. Bài văn khắc trên chuông chùa Thiên Phúc

Phiên âm:

(Sơn Tây xứ, Quốc Oai phủ, An sơn huyện, Thụy Khuê xã, Phật Tích Sơn) Thiên Phúc tự hồng chung minh văn .

Duy Long Phù Nguyên Hoá cửu niên Kỷ Sửu chính nguyệt. Đạo Hạnh Thiền sư duyên hoá Cự Việt quốc. Chu môn bạch ốc nhân nhân hỷ cung. Hoạch xích đồng nhị thiên dư cân, chú hồng chung nhất khẩu, huyền ư Bồ Đà Lạc sơn, Hương Hải viện nội. Khẩu kích lục thời hành đạo, thượng báo tứ ân, hạ tế tam đồ chấn.

Phù diệu lý tuy nhất, vọng cảnh thực phần. Bẩm tuy nhất nhi vạn hoá sinh thành, tuy vạn hoá nhi duy nhất viên điểm. Vô hình khả trắc, vô ngữ khả am. Vô hình nhi hình biến đại thiên, vô ngữ nhi ngữ châu úc sát. Trách bất vi ngại, tạp bất vi trung. Tại tiếm trần nhi hoa tàn trang nghiêm, cư trợ kiếp nhi viên châu oánh

* TS. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

triệt. Thị chúng sinh nhi hãnh ý, phi chư Phật chi biệt tâm. Giác dã giả, nhất lộ Niết Bàn; mê dã giả, lục thú sinh diệt. Do thị tự tương bi mẫn, giả tướng thù luân, thánh hiền phục như nghị mộ chiêm, thần lực hoá như phong yển thảo. Cức chúc mang muội, tà bệnh triều miên. Diển cổ giáo nhi đạo hỹ, định vị tề tri, tỉ tín khi nhi kinh yên, phương năng tiệm tiến. Kỳ giáo dã, y căn lập thuyết, dĩ nhất thừa nhi quát nang; kỳ khí dã, thủ tượng thành danh, dĩ hồng chung vi kiểm hạt.

Chung giả, ngoại thị viên thực, nội biểu hàm hư. Kỳ viên dã, thường dụng nhi mị giác; kỳ thực dã, thủ nan hoại chi danh; kỳ hàm dã, chủ nhập nhi vật ngại; kỳ hư dã, dương vô tận chi ý. Bất như thị, hà Phật mệnh nhất khẩu, thiên lời thốn thanh, địa lại thu hưởng, tức tam giới phản ngộ. Hạnh trí, nãi tam đồ, toàn chư khổ chân, khởi việt liệt bất dĩ sự tế thiên hạ da? Ký hậu hân quang kết tịch, thừa thát nhi tinh chúng biên la; Khánh hỷ đăng nghê, y kích nhi thuyết pháp nghiêm bị. Tự tư, thực năng kế giả, thị chân khả hỹ.

Nhi kim tức hữu Đạo Hạnh thiền sư, ấu nhi tú cốt, trưởng nãi kỳ tư. Tụng tập Liên kinh, ngọc đặc hầu nhi liêu lượng, xuất gia vận độ, Phật sinh ý nhi từ bi. Kiến bát chủng nhi hải ngụ tận nghiêm; Cứu tam khoang kiếp nhi thiên kinh cộng quán. Nghiễn thời đại hân, nhiên nhất chỉ nhi vũ tất bái nhiên. Học cổ hư lương, tạo đa niên nhi dung vô cơ sắc. Vạn dân khởi lệ, trì thủy sái nhi hạnh tuyệt bịnh nguyên; chư sự vị manh, dự ngôn tri nhi đích như phù khế, Kinh viết: “Phật hữu bát biện, phi sư nhi bất kế viên âm. Phật chế Thi la (Sila) Phi sư nhi bất năng kiên cố. Đế thích phúc diên, phi sư nhi bất bá hùng hình. Dực vương nhiều tý, phi sư nhi bất nai khổ thành. Quan âm cứu nạn, phi sư nhi

bất thiếu công danh. Cao tăng hiển dị, phi sư nhi bất chủng thần linh”.

Nhiên, tế cơ vân tất, trạch xứ thê trì. Xuất thành Tây nhi nhĩ đoạn huyền, lịch họa lộ nhi tâm tự tĩnh. Việt nhất giang thủy, kiến nhất sơn thanh. Diệu thạch nhi bộ lạc tục trần, môn la nhi thân đăng thượng giới. Kỳ sơn dã, từng Lăng già chi nhiều, sinh bảo nguyệt chi thu. Hữu kỳ xích thê, nhập viên khám, thạch khám dã. Ngũ sắc vân thành tự, thát châu bảo lũy thù. Châu cương tương liên, chu y gián thái. Hạ tôn Phật tích trung tráng nghê đài. Kỳ tích dã, bạch ngọc tại để, thanh long bàn ngoại; kỳ đài dã, tề giác trấn bàng, đăng giang liên thứ. Khởi mô trương thất, tức mô Thửu Phong. Tích ẩn giả công đức sở thành, khải thần linh tạo hoá sở dị. Sư cư vị du tuần, sự hoàn cảm ứng. Dã hổ lai phục, sơn khiêu tự thuận. Tịch mạch dạ nhi vịnh Liên kinh, khung sùng thiên nhi tống hoa cổ. Xử chu lục tải, huệ phổ tích thiên. Chư vương tử chi xa mã hưởng phong, khuynh quốc nhân chi hương hoa đỉnh lễ. Ngự thư tề chiếu, pháp tịch giáng lâm. Tứ bảo y nhi đẳng thượng bàng, trác Phật xa nhi mâu tứ quả. Trai bãi chi nhật, kim tích hồi lập ưu sơn cước. Đề tử các thân kỳ ngôn ý, lời đồng viết: “Nham diên tiểu trực, vân lộ ca nguy. Sư thần túc chi dị đẳng, khách phàm tung chi nan bộ. Duy chiếm hạ thổ, diệc hợp thắng phương. Loan khuất khúc nhi khởi dị Bồ-đà, thủy trùng triệt nhi hà thù hương hải”. Mệnh kỳ lương tượng, quỹ bỉ trung ương. Cấu ngọc vũ nhi hoảng tứ duy, tọa kim dung nhi quang hữu tiết. Chúng trì tư ngữ, thụ tức dương thanh. Phiến thời nhi sĩ nữ thân lai, bất nhật nhi cảnh giới tiện hiện. Thái tử-kỷ mộc, đào bích ngõa lưu. Thằng mặc tung hoành, cân phủ tạp đãi. Nga nga tân viện, nghiệp nghiệp nguy lâu. Tải từng nhi kính

dẫn thanh lương, nghệ hoá nhi cảnh diên phức úc.

Sư nãi viết: “Tư đường trật trật, tỵ chúng sâm sâm. Bất miễn thuyết pháp chi diên, tất quải hồng chung chi cảnh. Pháp tuy tỵ ngã, chung tất tông tha”. Cổ trúc trương hạ hoá, cao ư thiên mạch. Như lân du thú vũ, trực phượng tường hoàng. Cảnh tùy hành vị lưỡng tuần, thi đôi nhất phụ. Nghệ ư Hưng phúc tỵ, chương phi vân bệ, thiên tích kim cung. Luyện thổ thành mo, dương hoá tinh đoạn. Chú chi nhật, sự tuy hàm mặc, nhân cạnh xung dương. Cảm Thái-hậu chi đồng phong, khiêu trung sử chi tê thất. Thứ nãi luân đề bồn nhi không chu hộ, Thiểu ngải tẩu nhi bối lư diêm. Đản nhập hương giai, phân nhược đông thị. Khoảnh hoá công tứ lục, kim tượng nghiêm lệnh. Cổ đốc thực nhi thanh chấn hải ngung. Biền yên lô nhi quang đằng Ngân Hán. Hoàn khí hữu dị, gia thụ tương sinh. Vị cơ giả, cánh yêu thứ loại, kháng mị cự sâm, lung nhi sắc đoạt tuyết hoa, xa kích nhi thanh du lô không. Thiên hạ linh chi, nhân hàm khánh ngưỡng. Sư tương quy Bồ-Đà nham bạn, Đại-Bi vân lâu. Huyền dĩ kim sách, chàng dĩ kinh trừu - Đản tịch hành đạo, tiên báo kim-thượng vĩnh hoá, bảo tộ trường tân. Cảm quốc khí nhi thể phan xương, tỵ Lê nguyên nhi bang di thái. Nhiên nguyện sùng cao mộ đạo, động đạt thuần chân, dĩ phúc ấm ư thương sinh, dụng khuông phù ư hồng nghiệp. Hậu ký thi tu cự tế đẳng, thuận phong thiên thiện, đỉnh đối hương hoa, kim cảnh lộc lai thứ, hậu ngộ phù bản giác.

Sư kiến du viết: “Tân thành Đạt trĩ nhất khẩu, tác chúng duyên đồng tu. Ngã vông tích khả kỷ, lưu phương thí giả danh, liêu ký truyền hậu” Huệ-Hung thiếu học, bất từ nhược quản vi minh. Minh viết:

“Phật dĩ hồng chung cảnh vật hể, ngộ bản tâm

Sư thành pháp khí hoá thể hể phát tín âm

Thiên cung ký trú dục sắc hể hoàng tỵ giác

Địa phủ đương yêu hình lục hể phóng nhược thâm”.

Long Phù Nguyên Hoá cửu niên Kỷ Sửu bát nguyệt sơ cửu nhật lập ký Thiên Phúc tỵ tứ tử đại sa môn Thích Huệ Hưng soạn (...).

Dịch nghĩa:

Bài minh khắc trên chuông chùa Thiên Phúc.

[Thuộc núi Phật Tích xã Thụy Khuê huyện Yên-Sơn phủ Quốc Oai xứ Sơn Tây]

Vào ngày tháng Giêng năm Kỷ Sửu, niên hiệu Long Phù Nguyên Hoá thứ 9 (1109).

Thiền sư hoá duyên nước Cự Việt (1), từ quan đến dân đều hoan hỉ tiến cúng, thu được hơn 2 ngàn cân đồng đồ, đúc nên quả chuông lớn, treo trong viện Hương Hải, núi Bồ Đà Lạc Sơn, ngày đêm gióng chuông hành đạo, trên báo đáp tứ ân (2), dưới cứu giúp tam đồ (3).

Ồi! Lẽ huyền diệu tuy một mà cảnh thực thì nhiều. [trời] phú bổng tuy một mà vạn vật sinh thành. Dẫu là vạn vật cũng chỉ là một. Vô hình mà có thể do, không nói mà có thể hiểu; vô hình mà hình đi khắp mọi nơi, không lời mà lời vang nơi chùa Phật. Ở chỗ hẹp mà không bị cản trở, ở chỗ tạp mà chẳng bị ngăn. Trong chốn bụi trần mà hoa dẫu vẽ trang nghiêm, ẩn nơi vắn đục mà ngọc viên lóng lánh. Thực đó là niềm kiêu hãnh của chúng sinh, đâu phải lòng riêng nơi cửa Phật. Người giác ngộ đạo thẳng lối lên Niết Bàn, kẻ mê muội diệt sinh lực đạo. Do vậy, tỵ mua phiền muội, giả đối khác loài.

Thánh hiền thu phục [lòng người] như kiến đông mộ đàn. Thần lực giáo hoá như gió lướt ngọn cỏ. Khi sự hiểu biết mông

muội, thì bệnh tật triển miên. Theo điều răn dạy xưa, chỉ hướng cho người chưa hiểu biết hết. Lấy tiếng chuông trầm nhắc nhở, [thì người] mới dần dà hiểu được. Cái giáo lý này, dựng thuyết từ gốc, chính là lấy một mà thấu tóm cả mà thôi. Vật này theo dáng đặt tên, lấy chuông để răn bảo.

Quả chuông trông ngoài tròn đặc, trong lại rỗng lòng. Cái tròn thường dùng mà không biết; sự đặt có được cái tên thì khó bỏ; cái hàm chứa để vật vào mà không bị ngáng trở; cái trống rỗng có ý vô cùng vô tận. Chẳng phải thế thì vì sao khi gõ chuông lễ Phật, âm vang ngất trời, như đất rộn tiếng sáo, tam giới tỉnh ngộ.

Than ôi! Cõi tam đồ chịu nhiều nỗi khổ, há không vượt qua để cứu giúp thiên hạ sao? Từ đó, vui khi chiếu trải, nghe tiếng chuông mà mọi người quay quần. Vui ngày thuyết pháp, đời sau kể nối là bậc chân tu.

Vả nay, Thiền sư Đạo Hạnh, khi nhỏ tuổi, lúc lớn dung mạo khác phàm. Thiền sư lâu thông kinh Liên Hoa, tiếng đọc vang sang sảng. Khi xuất gia, từ bi ý Phật, dựng Bát chủng (4) góc biển cũng rất nghiêm; nghiền ngẫm sách ba hòm mà kinh thiên đều thuộc. Gặp thời đại hạn, tay vừa trở trời ào ạt đổ mưa. Học theo phép xưa, toạ thiền nhiều năm mà dung nhan chẳng gầy dói. Nhiều người mắc bệnh, Thiền sư chỉ dùng nước vẩy mà bệnh khỏi từ gốc. Mọi việc chưa manh nha mà lời dự đoán đúng như hiện thực. Kinh có câu: Phật hữu bát biện (5); phi sư nhi bất kế viên âm. (Phật có tám cách làm, không phải bậc thầy làm sao có thể hiểu được). Phật đặt ra điều răn giới, không phải bậc thầy sao có thể trụ vững. Ruộng phúc nhà chùa không có thiền sư sao được lừng lẫy tiếng thơm. Thuốc hay chữa bệnh, không có Thiền sư sao dễ luyện thành. Quan Âm cứu nạn, không có thiền sư khó có thể kết nối nổi công danh. Bậc cao tăng nổi tiếng

không có Thiền sư không thể tiếp bước linh thiêng.

Thế rồi, cơ cứu giúp đã đến Thiền sư chọn nơi trụ trì. Đi theo phía Tây thành, tìm nơi ở yên lắng. Trải qua bao vất vả, mà tâm vẫn tĩnh yên. Vượt qua con sông chảy, gặp được dải non xanh. Vin đá mà đi, rừ bỏ trần tục. Chân bước ung dung, thân hướng về thượng giới. Núi ở đây sừng sững vây lấy Lăng Già, có bậc thang bước lên, đi vào chỗ khám tròn, ấy là chiếc khám đá. Mây năm sắc che phủ, bảo phước đẹp phô bày; lưới nhện giăng san sát, lấp lánh tựa áo màu. Dưới có dấu Phật hiện, giữa nghe đài trang nghiêm. Dấu vết ấy, bạc ngọc dát đầy, rỗng xanh châu ngoài. Cái đài này, tề giác chấn giữ phía bên, đèn thấp nổi hàng, nếu không phải phỏng theo nghi tượng, thì cũng theo ngọn Thứu linh thiêng. Đây là nơi ngày xưa người đi ở ẩn dốc tâm công đức mà dựng nên, há đâu phải thần linh tạo dựng. Thiền sư đến trụ trì chưa đầy tuần mà muôn loài cảm thấu. Hồ rừng đến châu, rỗng núi đến phục. Đêm thanh vắng, tiếng tụng Liên kinh, ngày trong sáng dâng hoa gõ trống. Thiền sư trụ trì tròn sáu năm, ơn ban đều khắp. Bậc vương tử ngựa xe theo nếp, người tâm thành dâng lễ hương hoa.

Chiếu vua ban xuống, người sẽ giáng lâm. Ban áo báu thuộc hàng bạc trên, lên xe Phật để được chứng quả. Khi đàn chay mãn tiệc, Thiền sư về trụ trì tại miền sơn cước. Đệ tử mỗi người một lời đồng lòng thưa rằng:

- Núi đá chênh vênh, mây trời nguy hiểm, Thiền sư là thần, lên núi dễ dàng, phàm người trần tục khó lần bước theo. Xem dưới chân núi, muôn vạn thắng cảnh, núi nhấp nhô đầu khác Bồ Đà, nước suối trong nào kém Hương Hải. Thế rồi sai thợ khéo đo phần nền chính, dựng ngọc vũ toả sáng bốn bên. Đặt tượng Phật toả sáng lung linh. Lời khen đồn đại, nức tiếng lan

truyền. Ít lâu sau, nữ sĩ thăm viếng, bỗng thành cảnh giới nguy nga. [Thê] rồi chọn cây kỷ tử, mở lò đốt ngói, thắp mặc dây to, búa riu nhọn nhọn. Nguy nga chùa mới, cao vút lầu son. Thông trồng bên đường đưa theo gió mát. Tài nghệ đua tranh [làm nên] cảnh sắc ngút ngàn.

Thiền sư bèn nói: Chùa xây lớp lớp, người đến nối hàng. Đây nơi thuyết pháp, tất có chuông đồng. Pháp kinh ta giảng, lấy chuông phụ theo. Cho nên, Thiền sư chống gậy, đi xuống giáo hoá, đường đi phải cao. Còn như lân đũa thú múa, phượng hoàng giang cánh, công việc đua tranh theo từng công việc. [Công việc dựng xây] hai tuần đã xong. Tiền của công đức chất đầy thành đồng. Lại đến chùa Hưng Phúc, bệ đắp hoa văn mây bay, trong cung nạm vàng, [lại đắp đất] thành khuôn, nhóm lò đốt lửa. Ngày đúc chuông, thiền sư tuy lặng lẽ, nhưng người người nô nức đến xem. Cảm tấm lòng Thái hậu, sai Trung sứ viếng thăm. Tiếp đó, xe quan qua lại, trẻ già tấp nập vào thắp nén hương, nhộn nhịp như họp chợ Đông. Chỉ chốc lát, thợ lò nổi lửa, thợ bạc nghiêm trang, tiếng sáo bể vang tận góc bể, khói lò nung sáng ngút tận Ngân Hà. Chuông đúc xong, có điều khác biệt, điểm tốt lành theo đó nảy sinh. Chẳng bao lâu, lại mời mọi người, buộc dây dờ để khiêng. Mới mài mà sắc hơn hoa tuyết, vừa gõ mà âm vang động như sấm rền. Thiền hạ nghe tiếng kéo đến ngưỡng trông. Thiền sư đem chuông về lầu mây Đại Bi bên vách núi Bồ Đà. Treo chuông bằng dây vàng, gõ chuông bằng chày kinh, sớm hôm sau làm lễ. Trước là báo đáp tấm lòng của đương kim hoàng thượng, mong cho phúc lộc trường tồn, nhờ quốc khí mà đất nước phần vinh. Chăm lo cho dân mà nước nhà bền vững. Nguyên xin hết lòng mộ đạo, ý thuần chân thực, ban phúc ấm cho dân lành, không phù nghiệp lớn. Mai sau, mong các

bạc tín thí lớn nhỏ, hướng theo điều thiện, luôn dâng hương hoa. Nay lộc lớn được ban, sau ngộ đạo sẽ thấy.

Thiền sư gặp ta nói: Chuông mới đúc xong, bởi cái duyên của mọi người chung sức. Ta đâu có công đáng chép, [hãy] lưu tiếng thơm cho người công đức, nên ghi lại lưu truyền đời sau.

Huệ Hưng tôi ít học, chẳng dám chối từ, bèn cầm bút soạn bài minh.

Bài minh rằng:

"Phật lấy tiếng chuông răn dạy chừ, tâm giác ngộ.

Thiền sư nhờ chuông giáo hoá chừ, tiếng phát ra.

Trời đã tỏ sắc dục chừ, tự cảm thấy.

Địa phủ cần hình luật chừ, nổi khổ sáu".

Ngày mồng 9 tháng 8 năm Kỷ Sửu niên hiệu Long Phù Nguyên Hoá thứ 9 (1109).

Đại Sa Môn được ban [áo cà sa] màu tía ở chùa Thiên Phúc là Thích Huệ Hưng soạn.

2. Một vài nhận xét

Theo ý kiến riêng của chúng tôi, nội dung minh chuông chứa đựng nhiều thông tin quý. Trong đó liên quan đến lịch sử khởi dựng chùa Thầy. Bởi từ trước tới nay khi viết về niên đại khởi dựng một di tích, nhất là các di tích lịch sử - văn hoá thì rất ít tài liệu đề cập tới vấn đề này. Mặc dù tài liệu sắc phong, thần phả, văn bia, hoành phi, câu đối, minh chuông thường có rất nhiều, nhưng những tài liệu trên thường cho chúng ta biết về cảnh quan, địa điểm, tên người hoặc danh sách những người công đức trùng tu, sửa chữa, xây dựng chùa, đúc chuông, dựng bia... mà rất hiếm có một tài liệu nào lại trực tiếp hoặc gián tiếp viết về niên đại khởi dựng của một di tích nào đó. Nhưng ở chùa Thầy, dựa vào tư liệu minh chuông đúc năm 1109 có thể đoán định được niên đại dựng chùa.

Như chúng ta đều biết, khi đưa ra niên đại khởi dựng của chùa Thầy, hầu hết các tác giả đều cho rằng, chùa được khởi dựng vào thời Lý Nhân Tông (1072-1127) và trước đó, chùa Thầy chỉ là một thảo am nhỏ do nhân dân địa phương vùng Sài Sơn dựng lên để thờ Phật.

Tác giả Phạm Xuân Đô là người đầu tiên bàn về niên đại dựng chùa. Trong cuốn “Sơn Tây tỉnh địa chí” xuất bản năm 1941, tác giả cho rằng chùa Thầy được khởi dựng vào thời Lý Nhân Tông (1072-1127).

Trong tài liệu lưu trữ của tỉnh Hà Tây (cũ), mục tỉnh Sơn Tây cũng có tư liệu giới thiệu về chùa Thầy và cũng cho rằng, chùa Thầy được khởi dựng vào thời Lý Nhân Tông (1072-1127) và được trùng tu vào các lần sau.

Năm 1959, Ty Văn hoá Sơn Tây đã cho xuất bản cuốn “Di tích và thắng cảnh tỉnh Sơn Tây”, trong đó có phần giới thiệu về chùa Thầy và cho rằng, chùa được khởi dựng vào thời vua Lý Nhân Tông (1072-1127).

Trong quá trình sáng tác thơ văn, nhà thơ Xuân Diệu cũng tham gia vào quá trình đi tìm lịch sử xây dựng chùa Thầy, ông cho rằng: chùa Thầy được khởi dựng vào năm 1057 do đích thân vua Lý Thánh Tông ra lệnh. Nhưng ông lại không đưa ra được tư liệu để chứng minh.

Năm 1995, dựa vào một tài liệu văn bia ở trên núi Sài Sơn, Đinh Khắc Thuân cho rằng chùa Thầy có từ thời Đinh, nhưng là loại hình chùa hang và tác giả cũng chưa đưa ra được niên đại khởi dựng chùa Thầy.

Cuốn *Di tích lịch sử văn hoá Việt Nam* đã viết: “Sử ghi vua Lý Thánh Tông cho

làm chùa Thiên Phúc năm Long Thụy Thái Bình thứ 4 (1058)” (6). Chúng tôi đã tra cứu lại tất cả các cuốn sử biên niên nhưng chưa thấy cuốn nào có ghi lại niên đại khởi dựng chùa Thầy vào thời điểm này.

Như đã nêu ở trên, quả chuông ở chùa Thầy được đúc vào năm Long Phù Nguyên Hoá thứ 9 (1109), triều vua Lý Nhân Tông. Bài minh được lập ngày mùng 9 tháng Tám năm Kỷ Sửu, niên hiệu Long Phù Nguyên Hoá thứ 9 (tức năm 1109, triều vua Lý Nhân Tông). Quả chuông phải được đúc sớm hơn bài minh nói trên một thời gian, mặc dù có cùng niên đại năm 1109. Đây là quả chuông lớn hẳn phải được treo ở chùa có quy mô lớn, mà không thể treo ở thảo am. Chuông phải được đúc xong khi đã hoàn thành việc xây dựng chùa. Như vậy, có thể suy ra niên đại kết thúc xây dựng chùa Thầy muộn nhất là năm 1109 trùng với niên đại đúc chuông.

Ngoài ra, bài minh còn cho biết tốc độ xây dựng chùa: “Thế mới biết xây chùa dựng điện cao vút tầng mây. Thế kỳ lân múa cùng bầy thú, dáng phượng hoàng sải cánh muốn bay. Náo nức dựng xây, hai tuần đã lên hình đài điện”. Với tốc độ xây dựng chùa như vậy, chúng ta có thể suy đoán rằng chùa được hoàn thiện trong khoảng vài năm (trước năm 1109) và đến 1109 là hoàn thành.

Chùa Thầy là một ngôi chùa cổ thuộc loại lớn của miền Bắc, và hiện đang lưu giữ nhiều tư liệu Hán Nôm quý. Nội dung minh chuông thời Lý này cung cấp những thông tin quan trọng trong nghiên cứu về chùa Thầy nói riêng, lịch sử xây dựng chùa nói chung.

13. [山西處國威府安山縣瑞圭社佛蹟山] 天福寺⁽¹⁾洪鐘銘文

維龍符元化⁽²⁾九年己丑正月，道行禪師⁽³⁾緣化巨越國⁽⁴⁾。朱門白屋人人喜供。獲赤銅貳千餘斤，鑄洪鐘一口，懸於蒲陀落山⁽⁵⁾香海院⁽⁶⁾內。扣擊六時行道，上報四恩，下濟三塗者。

夫妙理雖一，妄境寔繁。稟雖一而萬化生成，隨萬化而惟一圓點。無形可測，無語可語。無形而形遍大千，無語而語周億刹。窄不為礙，雜不為縉。在織塵而花藏莊嚴，居濁劫而圓珠瑩徹。是眾生之幸意，非諸佛之別心。覺也者，一路涅槃；迷也者，六趣生滅。由是自相悲憫，假相殊倫。聖賢服如蟻慕羶，神力化如風偃草。亟職茫昧，邪病纏綿。演古教而導矣，定未齊知；俾信器而警焉，方能漸進。其教也，依根立說，以一乘而括囊；其器也，取象成名，以洪鐘為鈴轄。

鐘者，外示圓寔，內表含虛。其圓也，常用而靡覺；其寔也，取難壞之名；其含也，諸入而勿礙；其虛也，揚無盡之意。不如是，何佛命一叩，天雷吞聲，地籟收響，即三界返悟。幸智，乃三塗，續諸苦真，豈越列不以事濟天下耶？洎後欣光結席，承撻而淨眾駢羅；慶喜登貌，依擊而說法嚴備。自茲，孰能繼者，是真可矣。

而今即有道行禪師，幼而秀骨，長乃奇姿。誦習蓮經，玉戛喉而嘹唳；出家運度，佛生意而慈悲。建八種⁽⁷⁾而海寓盡嚴；究三篋而禪經共貫。觀時大旱，燃一指而雨必需然。敷古休糧，坐多年而容無饑色。萬民起厲，持水洒而幸絕病源；諸事未萌，預言知而的如符契。經曰：「佛有八辨⁽⁸⁾，非師而不繼圓音。佛制尸羅⁽⁹⁾，非師而不能堅固。帝釋福田，非師而不播雄餐。藥王燒臂，非師

13. 天福寺洪鐘銘文

而不奈苦誠。觀音救難，非師而不紹功名。高僧顯異，非師而不踵神靈」。

然濟機云⁽¹⁰⁾畢，擇處栖遲⁽¹¹⁾。出城西⁽¹²⁾而耳斷喧，歷禍路而心自淨。越一江水，見一山青。掉石而步落俗塵，捫蘿而身登上界。其山也，聳稜(楞)伽⁽¹³⁾之繞，生寶月之秋。有奇尺梯，八圓龕，石龕也。五色雲成就，七珠寶纍垂。蛛網相聯，銖衣間綵。下存佛跡，中壯倪臺。其跡也，白玉在底，青龍盤外；其臺也，犀角鎮傍，燈缸連次。豈模仗室，即模鷲峰⁽¹⁴⁾。昔隱者功德所成，豈神靈造化所異。師居未逾旬，事還感應。野虎來伏，山虯自馴。寂寞夜而誦蓮經，穹崇天而送花鼓。處周六載，惠普積千。諸王子之車馬響風，傾國人之香花頂禮。御書賚詔，法席降臨。賜寶衣而等上朋，陟佛車而年四果。齋罷之日，金錫迴立於山腳。弟子各伸其言意，雷同曰：「岩巔峭直，雲路歌(歌)危。師神足之易登，客凡蹤之難步。唯占下土，亦合勝方。巒屈曲而豈異蒲陀，水澄徹而何殊香海」。命其良匠，揆彼中央。構玉宇而晃四維，坐金容⁽¹⁵⁾而光有截。眾馳斯語，樹即揚聲。片時而士女親來，不日而境界便現。採梓杞木，陶碧瓦爐。繩墨縱橫，斤斧雜還。峨峨新院，業業巍樓。栽(栽)松而徑引清涼，藝化而景延馥郁。

師乃曰：「斯堂秩秩，就眾森森。不免說法之筵，必掛洪鐘之警。法雖自我，鐘必從他」。故築(策)仗(杖)下化，高於阡陌。如麟遊獸舞，逐鳳翔凰。競隨行未兩旬，施堆一阜。詣於興福寺，章飛雲陛，天錫金宮。鍊土成模，揚火精鍛。鑄之日，師雖緘默，人競稱揚。感太后⁽¹⁶⁾之同風，遣中使之賚室。次乃輪蹄奔而空朱戶，少艾走而闐(闐)闐閭。拈入香階，紛若東市。頃，火工肆力，金匠嚴令。鼓囊籥而聲振海隅，迸煙爐而光騰銀漢。完器有異，嘉瑞相生。未幾者，更邀庶類，抗縻巨扛。纒磬而色奪雪花，乍擊而聲逾雷吼。天下聆之，人

13. 天福寺洪鐘銘文

咸慶仰。師將歸蒲陀岩畔大悲雲樓。懸以金索，撞以鯨槌。旦夕行道，先報今上⁽¹⁷⁾永化，寶祚長新。感國器而世蕃昌，字黎元而邦彌泰。然願崇高慕道，洞達純真，以福蔭於蒼生，用匡扶於洪業。後冀施修巨細等，順風遷善，頂戴香花，今景祿來茨⁽¹⁸⁾，後悟符本覺。

師見余曰：「新成槌(槌)樨(稚)⁽¹⁹⁾一口，則眾緣同修。我罔績可紀，留芳施者名，聊記傳後」。惠興淺學，不辭搦管為銘。

銘曰：

佛以洪鐘警物兮，悟本心。
師成法器化世兮，發信音。
天宮既著欲色兮，還自覺。
地府當要刑戮兮，放若深。

龍符元化九年己丑，八月，初九日立記。
天福寺賜紫⁽²⁰⁾大沙門釋惠興撰。

[...]

[陳英宗興隆十二年，給祀田聖旨]。

CHU THICH

- (1). Cự Việt: tức Đại Việt.
 (2). Tứ ân: có sách ghi tứ ân tức ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn thí chủ, ơn chúng sinh.
 (3). Tam đồ: Thuật ngữ nhà Phật. Chỉ địa ngục, quỷ đói, súc sinh.
 (4). Bát chủng: (có thể là bát chủng pháp) tức: Tam tam muội; Tứ thiên định; Tứ vô lượng tâm; Tứ vô sắc định; Bát bố sá; Bát thắng xứ; Cửu thứ đệ định; Thập nhất thiết xứ.
 (5). Bát biện: thuật ngữ nhà Phật chỉ: Bát đoạn khả biện; Bát mê loạn biện; Biểu bố úy biện; Bát kiêu mạn biện; Nghĩa cụ túc biện; Vị cụ túc biện; Bát chuyết lịch biện; ứng thời phân biện.
 (6). *Di tích lịch sử văn hóa Việt Nam*. Nxb. Khoa học xã hội và Nxb. Mũi Cà Mau, 1993, tr. 631-633.